

Wandeling rondom Buren 10 km

U gaat vanuit de Pannekoekenbakker onder de stadspoort door, langs het Oranje museum, richting de Kornebrug van Buren. Voor de Brug gaat u links de weeshuiswal op. Aan de linkerkant treft u onze weeshuis tevens ook de Koninklijke Marechaussee Museum. En aan de rechterkant onze kanonnen. U blijft uw weg volgen dat verder gaat in de Aalsdijk. Aan het einde van de weg slaat u rechts af, Aalswijksestraat. U blijft de weg volgen tot een kruispunt. Hier gaat u rechtsaf, Achtmorgenstraat. Dit blijft u volgen tot het einde, rechtsaf in de Kornbroeksteeg. Sla bij de driehoek gelijk linksaf en steek de weg over, Hoge Kornseweg. Hou hiermee rekening met een drukke straat. Als u overgestoken bent vindt u aan de linkerhand Marijke's Fruitkorfje.

U verlaat Marijke's Fruitkorfje en gaat linksaf. Daarna slaat u de eerste rechtsaf, Opstalstraat. Tevens op de hoek vind 2 picknicktafels waar u van de uitzicht kan genieten. U blijft de weg volgen tot de straat overloopt in de Binnenstraat met aan uw rechterhand de kerk van Erichem. Aan het einde van de Binnenstraat 50 meter. Bevindt u zich in het centrum van Erichem. U slaat hier rechtsaf de Erichemseweg op. U blijft de weg volgen tot u kan oversteken met de stoplichten. U slaat bij de fietspad rechtsaf. Bij de rotonde gaat u linksaf en steekt u de brug over. U slaat gelijk rechtsaf de weeshuiswaal op. U blijft de weg volgen tot na de museum en slaat links af, commanderij. U blijft de weg dat overloopt naar de Molenwal. Als u aan uw rechterhand een poort krijg. Gaat u er doorheen. Na 50 meter vind u De Pannekoekenbakker aan uw linkerkant.



